

*Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee*

Marcel Rits

Zeeman op rust

Hij werd geboren te Boom op 12 maart 1927
en is in wzc Cantershof te Hove zachtjes ingeslapen
op 23 september 2018.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons
stil te staan bij het leven van Marcel
op **zaterdag 29 september 2018 om 13 uur**
in het rouwcentrum Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 te Hove.

De asneerlating op zee vindt later in familiekring plaats.

*Hij was de broer en schoonbroer van
Albrecht Rits en Lydia Van den Broeck*

*Hij was de nonkel van
Dieter Rits en Inge Wellemans
Nynke, Yana, Iven en Lyna
Ilse Rits en Lies Pesic
Nimfe*

*Hij was de verwant van
de families Rits en Van Haudt*

*De familie dankt het personeel en de medewerkers
van woonzorgcentrum Cantershof te Hove
voor de liefdevolle zorgverlening.*

Rouwdeelneming Marcel Rits
Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren op www.dieterits.be