



Paula Van Oosterwyck

1933 - 2024



*We zullen je missen, elke dag,
maar in ons hart zal je blijven bestaan...*

Mevrouw

Paula Van Oosterwyck

Weduwe van de heer Leon Van den Vonder

Zij werd geboren te Lier op 19 september 1933 en is
zachtjes ingeslapen in het Heilig Hartziekenhuis
te Lier op 20 maart 2024.

Samen staan we stil bij het leven van Paula
op **28 maart 2024 om 11 uur**
in de aula van Rouwcentrum Dieter Rits,
Sint-Laureysplein 21 te Hove.

Aansluitend zal de asverspreiding plaats vinden
op de begraafplaats te Hove.

Er is gelegenheid tot een laatste groet in het
Rouwcentrum Dieter Rits tot en met dinsdag 26 maart 2024
na telefonische afspraak op 03/455.55.48.

Rouwdeelneming Paula Van Oosterwyck
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits
Sint-Laureysplein 21, 2540 Hove

Online condoleren: www.dieterits.be

Dit melden u:

Danny en Annita Vandevelde - Van den Vonder,
Guido Van den Vonder,

haar kinderen;

Frans (†) en Georgette Put - Van Oosterwyck,

haar zus;

Haar neven, nichten en verwanten
van de families Van Oosterwyck - Van den Vonder.

*De familie dankt van harte huisarts Frank Vandeputte,
oncoloog Annelies Troch en het team
van de palliatieve zorg Heilig Hartziekenhuis
voor de toegewijde zorgverlening.*

