

Uw beeld blijft in ons hart bewaard.



De heer
Luc Damen

Kunstenaar

Echtgenoot van mevrouw Anne-Marie Boen

geboren te Gent op 5 september 1940
en van ons heengegaan in het AZ Sint-Vincentius te Antwerpen op 26 april 2019,
gesterkt met het sacrament van de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Laurentiuskerk te Hove, gelegen in de Kapelstraat,
op **zaterdag 11 mei 2019** om **10 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in het portaal van de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend leggen we hem te ruste op de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen.

U kan Luc nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Dieter Rits,
Sint-Laureysplein 21 te Hove, op dinsdagavond 7 mei tussen 19 en 20 uur.

Dit melden u, diep bedroefd, maar dankbaar:

Anne-Marie Boen

zijn echtgenote

Jorn Damen
Didier en Zenia Goeyers - Damen

zijn kinderen

Tymo Goeyers
Manu Goeyers

zijn kleinzonen

Marc (†) en Mieke Damen - Lefeber, kinderen en kleinkinderen
Hugo en Mirella Van Elsacker - Damen, kinderen en kleinkinderen
Marc en Dominique Muys - Damen, kinderen en kleindochter

Theo en Rita Boen - Delanghe, kinderen en kleinkinderen
Etienne en Mia De Kegel - Boen, kinderen en kleinkinderen
Herman en Rita Van hunsel - Boen, kinderen en kleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonzussen en schoonbroers

De families Damen en Boen

Schriftelijk condoleren naar Oudstrijdersstraat 9 B45, 2540 Hove
(Voorheen wonende te Arthur Matthijslaan 47 te Borgerhout)
Digitaal condoleren via www.dieterrits.be