

In het boek des leven is het eind niet beschreven

Mevrouw

Yvette Boiy

Weduwe van de heer August Augustynen
Levensgezellin van de heer Franciscus Kempeneer

Geboren te Hove op 1 juni 1934 en zachtjes van ons heengegaan
in het woonzorgcentrum Bremdael te Herentals op 6 april 2021.

We nemen in strikte intimiteit afscheid van ons moeke.

Haar asurne zal een rustplaats krijgen in het urnenveld van de begraafplaats te Hove.

Er is gelegenheid tot een laatste groet
in het rouwcentrum Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 te Hove,
op vrijdag 9 april 2021 van 19 tot 20 uur.

*Wij danken het personeel en de medewerkers
van wzc Bremdael voor de toegewijde zorgverlening.*

Rouwdeelneming Yvette Boiy
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove

Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u:

François en Myriam Servaes - Augustynen

Sven Servaes

Lisa en Thibo

Patrick en Myriam Augustynen - Van Kets

David en Vicky Taelman - Augustynen

Jana en Mirthe

Tim en Oona Augustynen - Tengrootenhuyzen

Georges en Billie

Ben Augustynen en vriendin Karen

Céleste

Fred en Gerd Slebos - Augustynen

Wim Slebos

Nick Steegmans †, Sarah Slebos en vriend Angelo

Lynn

Evi Slebos

Jos en Denise Smidts - Augustynen

Bert Tuyteleers en Tatjana Vandeputte

Lilou

Hans Tuyteleers

June

Andre en Sonja Rynders - Augustynen

Nico Rynders en Caro Verhaegen

Emma

Bjorn Rynders en Lesley Claes

Bas en Loes

Bert en Ann Janssens - Augustynen

Inne Janssens en Jeroen Dierickx

Laure Janssens en Bert Caeyers

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Willy en Liliane Boiy - Oris

Wed. Mathilde Verwilt - Augustynen

haar broer en schoonzussen

Haar neven, nichten en verwanten van de families Boiy en Augustynen.