

*Lieve Lydie, mama, mamske, mutti,
Je gaf veel liefde...
en voelen nu veel verdriet
we weten...dit wou je niet
Je wilt dat we de mooie momenten
koesteren en voor elkaar zorgen
dit is moeilijk vandaag...
maar maak je maar geen zorgen
veel liefs*

Na een lange oneerlijke strijd
is van ons heengegaan

Lydie Rotsaert

echtgenote van Ludo Van Den Eynde

Zij werd geboren te Mortsel op 19 december 1954
en overleed te Wilrijk op 20 april 2021.

De familie wenst u uit te nodigen om samen met hen in
beperkte kring afscheid te nemen van Lydie in Aula Akazia van
Uitvaartzorg Dieter Rits - St.-Laureysplein 21 te Hove
op **maandag 26 april 2021** te **11u.**

U kan de plechtigheid rechtstreeks volgen
via volgende link:

<https://camstreamer.com/redirect/e5e1ebadee3f20a/S-62073>

Dit melden U:

Ludo Van Den Eynde

haar echtgenoot

Leslie Van Den Eynde en Nikifor Schroeyers

haar kinderen

Milan, Lily, Steffi en Maxim Schroeyers

haar kleinkinderen

Haar broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

Rouwadres en digitaal condoleren : Akazia/Dieter Rits
St.-Laureysplein 21 - 2540 Hove - www.dieterrits.be