



Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn! (Ps. 126)

Dankbaar om haar leven van inzet en toewijding
melden we u het overlijden van

Martha Janssens

Geboren te Merksem op 25 juli 1933.
Ze koos voor het godgewijd leven met geloften op 10 augustus 1956.

Overleden te Edegem op 28 september 2022,
toegerust met het sacrament van de ziekenzalving.

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid van haar te nemen en
haar biddend toe te vertrouwen aan de Heer tijdens de plechtige
uitvaartliturgie in de O.L.Vrouw-van-Lourdesbasiliek te Edegem, Hovestraat
op **donderdag 6 oktober 2022** om **11 uur**.

Samenkomst in de basiliek en gelegenheid tot groeten vanaf 10u45.

Aansluitend zal de teraardebestelling op de begraafplaats te Edegem geschieden.

Er is gelegenheid tot een laatste groet in rouwcentrum Dieter Rits
op woensdagavond 5 oktober van 19 tot 20 uur.

Rouwdeelneming Martha Janssens
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Digitaal condoleren via www.dieterits.be

Bewaar me in uw blik, mijn Heer.
Bekijk en roep me tot dat méér.
Ik reik mijn handen in verlangen,
omgord ze. Zo blijv' ik U verlangen,
om langs uw weg van kruis en sterven
de ware vrijheid te verwerven

J. De Ceuster, Pr.

Rouwen om dit afscheid:

Dhr. en Mevr. Herman (†) en Margriet Janssens - Van Pelt,
kinderen en kleinkinderen

Dhr. en Mevr. Jef en Min Janssens - Laeremans,
kinderen en kleinkinderen

haar broers en schoonzusters

De families Janssens en Van Nevel

*Dank om de jarenlange goede zorgen aan huisarts dokter De Voogt
en aan de verpleegkundigen en verzorgers van het WZC Immaculata
te Edegem.*